

# In het gezin

tekst **W.M. Kloosterman-Coster**

5

WONEN IN HET  
BUITENLAND

Frankrijk

## GEZIN AAN HET WOORD

### WIE

Joan en Truus Koster en zoon Louis (14). In Nederland wonen nog drie zonen, waarvan er twee getrouwd zijn.

### WAT

Joan was registeraccountant van beroep, Truus is verpleegkundige-A en maatschappelijk werkster. Samen runnen ze in Frankrijk het logeershuis 'L'Abri-france' voor Nederlandse jongeren en jongvolwassenen die even bij hun thuissituatie weg willen om zo tot zichzelf te komen en hun leven meer op orde te krijgen. Truus: „We willen ze graag de christelijke naastenliefde laten zien, veiligheid en geborgenheid geven, een luisterend oor zijn, tijd en aandacht voor elkaar hebben. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten.” Joan: „Om een bepaald basisinkomen in de zomermaanden te hebben, doen we dat in combinatie met een *Chambres d'Hôtes* (B&B) aan de *Route du Soleil*, een boerderijcamping en de verhuur van een *gîte* (vakantiehuisje) aan vakantiegangers.”

### WAAR

Sinds juli 2010 in Tournus, Bourgogne, Frankrijk.

### WAAROM DAAR

„We hebben duidelijk de leiding van de Heere in ons leven ervaren met onze emigratie naar Frankrijk. Frankrijk is vanuit Nederland goed te bereizen en maatschappelijk en cultureel zijn er veel overeenkomsten. De taal vormt voor de jongeren van L'Abri-france een barrière om snel contacten te leggen en terug te vallen in oude gewoontes en patronen. Ze nemen hier letterlijk afstand en kunnen zo beter naar hun problemen kijken,” aldus Joan. De oude wijnboerderij waar de familie Koster woont heeft binnen- en buitenshuis alle ruimte. „Er heerst stilte, er zijn weinig prikkels. Ook heeft het voldoende mogelijkheden om zinvolle activiteiten te organiseren.”

## JOAN EN TRUUS KOSTER FRANKRIJK:

*„We hebben hier geen last van files, hectiek en voortdurende stress”*

### ■ Kerk

De familie Koster is lid van de Hersteld Hervormde Kerk te Apeldoorn. Truus: „We luisteren elke zondag via internet mee. Daarnaast kunnen we naar de l'Eglise Réformée, waar iedere zondagmorgen een dienst is.” Joan vult aan: „De inhoud en liturgie van de diensten is heel anders dan wij in Nederland gewend zijn. Zo is de bijdrage van de gemeenteleden groter. Zij lezen de hoofdstukken uit de Bijbel voor, doen mededelingen, collecteren, zorgen voor kinderopvang en dergelijke.” Als protestanten is het gezin een uitzondering in Frankrijk. „Slechts twee procent van de Franse bevolking is protestant. De kerk vergrijsd. Veel leden gaan niet trouw naar de kerk.” Het verschil met de kerk zoals ze in Nederland gewend waren, is groot. Joan noemt een voorbeeld: „Als ik het geheel vergelijk met Nederland mis ik de enorme gemeentes met het indrukwekkende orgelspel en samenzang. In de gemeente in Tournus komen zo'n twaalf leden bij elkaar.”

### ■ School

Het Franse onderwijsstelsel is heel anders dan het Nederlands onderwijsstelsel. Omdat een emigratie toch al heftig genoeg is, besloot de familie dat Louis voorlopig niet naar een Franse school zou gaan. Louis heeft de eerste anderhalf jaar afstandsonderwijs op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apel-



doorn gevolgd, maar sinds begin februari zit hij op het college in Tournus. Het college is een soort middenschool en over anderhalf jaar kan hij kiezen in welke richting hij zich wil specialiseren. Louis lacht: „Ik heb nu minder huiswerk en 's zomers heb ik wel negen weken vakantie!”

**ONDER** Familie Koster: „Kerkelijk missen we de enorme gemeentes met het indrukwekkende orgelspel en samenzang.”

## HOUDEN VAN HOLLAND

**D**e familie Koster mist vooral hun kinderen en kleinkinderen. „We bellen, sms'en, skypen en mailen. Als we oppas voor onze dieren hebben, gaan we drie keer per jaar een week terug naar Nederland om onze kinderen, kleinkinderen en familie te bezoeken,” vertelt Truus. Verder missen ze de typisch Hollandse etenswaar: boerenkool met rookworst, pindakaas, hagelslag, echte slagroom en speculaas. Joan: „Maar dat kun je gelukkig allemaal meenemen als je weer eens in Nederland bent. Dat gaat helaas niet op voor de Hollandse nieuwe!”

## Voor- en nadelen

**D**e Kusters wonen met plezier in Frankrijk. Truus: „Het klimaat is fijn, we voelen een enorme vrijheid en we wonen in een prachtige natuur. We hebben hier geen last van files, hectiek en voortdurende stress. Sociale druk voor onze gasten is hier niet aanwezig.” Zoon Louis noemt een voordeel van een heel ander kaliber: „In Frankrijk mag je als je veertien jaar bent brommer rijden. Ook is het heerlijk om samen met de paarden tussen de wijngaarden door te rijden of samen met m'n vader met de motor rond te toeren.” De Franse taal is geen barrière meer. „De communicatie in het 'huis-tuin-en-keuken Frans' lukt wel. Het wordt wel lastig als je over een bepaald onderwerp moet communiceren, bijvoorbeeld op het technische vlak. Dan is het natuurlijk een stuk ingewikkelder dan in je moedertaal,” zegt Joan. Het grootste nadeel vindt het stel dat ze ver weg wonen van hun andere kinderen en kleinkinderen.

## Echt Frankrijk

**„D**e Fransen zijn echte liefhebbers van een goede keuken, een vers stokbrood en een goede kaasplank,” vertelt Truus. „Ze eten twee maal per dag warm. Daarvoor hebben ze een lange middagpauze en gaan de winkels van twaalf tot twee uur dicht. Het gevolg is dat hun werkdag laat eindigt en men 's avonds ook laat eet. Ze nemen er ook de tijd voor. Restaurants vragen zich altijd af waarom die Hollanders toch voor zeven uur 's avonds al op de stoep staan!” Joan noemt een Franse bezigheid bij uitstek: jeu de boules. „Je ziet de spelers in parkjes en op rustige landweggetjes dan ook regelmatig bezig.”

